



Franciska Dukel

*zangeres en pianiste*

Manuel Wittazscheck

*voordrachtskunstenaar*



# “NATUR UND KUNST”

## *Een liedrecital met Goethe*

In het programma Natur und Kunst zingt Franciska Dukel liederen van Goethes muzikale tijdgenoten, zichzelf begeleidend aan de vleugel. Zo ontstaan een unieke eenheid van stem en instrument en een bijzonder intieme sfeer. Deze authentieke wijze van liedkunst vertolking was niet alleen nog gangbaar in Goethes tijd, maar werd ook regelmatig beoefend bij Goethe thuis.

De dichter Goethe is zelf "aanwezig" in dit programma en krijgt stem door de voordracht van Manuel Wittazscheck. Hierdoor komt Goethe niet alleen door de verklankingen van zijn poëzie tot leven, maar ook als mens door de voorgedragen brief- en romanpassages. Het gedicht Natur und Kunst is uitgangspunt en motto van het gehele programma: vertrekkend van de eenvoud en het natuurlijke in de volksmuziek wordt de overgang weergegeven naar de meer kunstige verklankingen van Goethes poëzie. Door de keuze van de liederen – waarvan vele van Goethes tijdgenoten – én door de bijzondere eenheid van zang, begeleiding en gesproken teksten kunt u een bijzondere beleving tegemoet zien.